

Toespraak bij opening Tiel Maritiem

Tiel, 19 mei 2018

Burgemeester, wethouders, meneer Daalderop, dames en heren,

Dordrecht heeft Dordt in Stoom, Sneek heeft zijn Sneekweek,
Lelystad heeft de HISWA te water en Rotterdam zijn Wereldhavendagen.
En Tiel heeft Tiel Maritiem - en daar mogen we trots op zijn!

Sinds 2014 neemt dit nautische evenement tijdens het pinksterweekend een
steeds prominentere plek in op de Watersportkalender.
Het andere Gelderse evenement op de Watersportkalender is de Doesburgse
Kadedagen, die in september worden gehouden.

Bij Gelderland denk je misschien niet meteen aan watersport,
maar eerder aan wandelen, fietsen en paardrijden door de bossen van de
Veluwe.

Maar Tiel Maritiem laat zien dat Gelderland zich ook met recht een
waterprovincie mag noemen.

Dat is ook logisch met zoveel Gelderse Hanzesteden: Zutphen, Doesburg en
Hattem zijn de bekendste.

Maar ook Arnhem, Nijmegen, Harderwijk, Elburg, Zaltbommel én Tiel waren in
de middeleeuwen lid van de Hanze.

Tiel Maritiem ontstond (zoals u weet) uit de Waal-Merwede zeilrace.
Die werd in 2013 voor de laatste keer gehouden.

De Waal werd te druk om de zeilwedstrijd tussen Gorinchem en Zaltbommel nog op een veilige en verantwoorde manier te kunnen organiseren.

De Waal wordt niet voor niets ook wel de snelweg onder de Nederlandse rivieren genoemd.

Tiel Maritiem begon in 2014 in de luwte met 1.200 bezoekers.

Maar het evenement kreeg de wind vol in de zeilen, want op de laatste editie vorig jaar kwamen al zo'n 12.000 mensen af.

Met deze vijfde editie verwacht de organisatie dat aantal weer te overtreffen, en morgen wordt het mooi weer!

Tiel Maritiem is in vijf jaar uitgegroeid tot een professioneel evenement dat de eigen broek weet op te houden.

Daar geef ik de organisatie een welgemeend, groot compliment voor.

Onder het motto *bootjes varen, bootjes kijken en bootjes kopen* biedt het programma voor dit jaar voor elk wat wils.

Uiteraard kan er gevaren worden, op de Waal en in de haven.

Maar voor wie liever vaste grond onder de voeten houdt, valt er ook van alles te beleven.

Aan de steigers liggen bijzondere schepen.

En op de nautische markt kun je bootjes en aanverwante artikelen kopen.

Ook sfeerverhogende shantykoren en zeemansliederen zullen niet ontbreken.

Het beloven prachtige dagen te worden, die ik met het luiden van deze oude scheepsbel officieel voor geopend verklaar.