

Toespraak 175-jarig bestaan Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen

7 september 2017

Geachte familie Donders, beste medewerkers, wijnliefhebbers,

want, dat durf ik wel te veronderstellen, hier zijn veel wijnliefhebbers aanwezig.

Vandaag vieren we het 175-bestaan van Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen. Ik stel het bijzonder op prijs dat ik bij deze feestelijke dag aanwezig mag zijn.

Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen heeft al decennia lang een goede relatie met de provincie Gelderland. In ieder geval met minimaal vier generaties commissarissen van de Koning(in).

In oktober 1976 werd de geheel in originele stijl gerestaureerde Franse Salon van Robbers en Van den Hoogen ingewijd door één van mijn voorgangers de heer Geertsema.

Een aantal jaren later, in 1983, tapte de heer Geertsema ter ere van de opening van het Nederlands Wijnmuseum een magnum "Museumwijn".

De heer Terlouw mocht in 1992 het schild "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" onthullen. Zelf heb ik het wijncafé Le Jardin in 2010 geopend.

De allereerste contacten waren er echter al, toen de heer Antoon Robbers van 1837 tot 1854 burgemeester was van de toenmalige gemeente Pannerden. Baron Van Heeckeren van Kell was in die tijd gouverneur, het huidige ambt van commissaris van de Koning.

Óf de heer Robbers had als burgemeester tijd over, óf hij vond dat hij onvoldoende betaald werd. Want in 1842 startte hij - naast het ambt van burgemeester - een handel in wijn en sterke drank. Het begin van Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen...

Beste mensen,

175 jaar expertise op wijng gebied heeft Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen. Dat is heel lang. Toch relatief kort, als ik u zeg dat reeds vanaf 3000 voor Christus afbeeldingen en sporen van wijnbouw zijn nagelaten.

Ruim 100 jaar geleden begon de dynastie Donders, doordat de heer Joseph Donders na een snelle carrière in 1911 het bedrijf overnam. Tot op de dag van vandaag is de leiding in handen van de familie Donders.

Zojuist zei ik, dat ik blij ben hier vandaag te zijn. Want, als commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, ben ik trots op een bedrijf als Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen; één van de oudste wijnhuizen van Nederland.

Het wijnhuis speelt op het gebied van cultuur en educatie in de regio een belangrijke rol in de wijnsector. Een dynamisch bedrijf met een landelijke uitstraling.

De oprichting van het Nederlands Wijnmuseum in 1983 was een getuigenis van de liefde voor het wijnvak.

Door een actieve opstelling in het wijnonderwijs, draagt het wijnhuis bij aan de kennis over wijn en wordt het goede imago van wijn bestendigd.

Ook speelt het familiebedrijf Robbers en Van den Hoogen al meer dan 100 jaar een vooraanstaande rol binnen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren.

Door deelname aan het bestuur en diverse commissies hebben de vele generaties, die verbonden zijn aan het Wijnhuis, hun verantwoordelijkheid voor de wijnsector genomen.

Het algemeen belang wordt daarbij door Robbers en Van den Hoogen altijd vooropgesteld.

Beste wijnliefhebbers,

natuurlijk is 175 jaar bestaan van het wijnhuis een hele tijd. Maar de familie Donders realiseert zich heel goed dat doelen stellen en uitdagingen hebben, noodzakelijk is voor nog minstens 175 jaar erbij.

Robbers en Van den Hoogen beweegt mee in de tijd zonder hun kernwaarden los te laten. Gewoontes en tradities zijn belangrijk maar dienen wel bij te dragen aan een gezonde onderneming.

Blijven innoveren en interne processen blijven verbeteren is daarbij vanzelfsprekend voor de familie Donders.

Beste mensen,

Graag feliciteer ik Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen, de familie Donders en al haar medewerkers met het 175 jarig bestaan.

Ik vind het een eer dat ik u mag meedelen dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander u het recht heeft verleend tot bestendiging van het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”.

Ik hoop dat over 25 jaar mijn opvolger hier zal staan, om te vieren dat Robbers en Van den Hoogen twee eeuwen bestaat.